



Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

salaam

81 berichten

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>
Aan: sayedmortazam@gmail.com

5 oktober 2012 20:15

Salaam broeder, hoe gaat het?

Ik wilde een domein aanschaffen, maar kwam opeens erachter dat shia4holland.nl al bestaat. Hier, dit is mijn blog die ik wil overzetten naar een domein: <http://shia4holland.blogspot.nl/> Ik weet niet wat jij zelf van plan bent, maar ik zou het in ieder geval enorm op prijs stellen als ik die domein zou mogen overnemen van je.

Laat me weten broer.

Ma3a salama.

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

5 oktober 2012 22:11

Aleikum salam,

het gaat goed alhamdoeliAllah,

Ik had het heel druk afgelopen tijd.

Ik wilde site deze week goed gebruiken voor dawa, dus je bent als geroepen gekomen! we hebben een site van youtube erop gezet maar ben jij van shia4holland want dan kunnen we al jullie videos erop zetten ook.

Ik heb site paar maanden nu, ik kan alle informatie die je op blogspot hebt dan overzetten en je mag dan samen met mij site beheren.

Ik heb ook shia4holland.com dus anders een keer later in engels doen maar nu doet die verwijzen naar de homepage van .nl.

Weet je alleen goede en mooi thema? wordpress heeft standaard niet zo mooi themas. Wel kan ik wordpress helemaal goed maken

salam.

Op 5 oktober 2012 20:15 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

5 oktober 2012 22:11

Ow jij had vandaag mij toegevoegd aan facebook zie ik haha.

Op 5 oktober 2012 22:11 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>
Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

6 oktober 2012 17:11

Oke broer, dat is fijn om te horen.

Uhm, ja kijk weet je, ik heb absoluut geen probleem met een samenwerking. Alleen vraag ik me af wat jij van plan bent met die website. Ikzelf (op m'n blog) ben gwn bezig met het volledig weerleggen van de Sunni's, waardoor ik tegelijkertijd ook ons geloof uitleg. Dit doe ik best wel op een grondige en gedetailleerde manier. Ik plaats altijd scans, en refereer nooit naar Ahadith met alleen maar een simpele bronvermelding. Ik zelf wil ook gwn doorblijven gaan met het weerleggen van de Sunni's, maar dat is dan ook het enige. Uiteraard heb ik hierbij wel hulp van enkele andere jongens.

Dus ik zou graag willen weten wat jij wil doen op die website. Als we op één lijn zitten, dan hebben we een deal. Anders zouden we enkele dingen bespreekbaar moeten maken.

Ik hoor van je insha'Allah.

Ma3a salama

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

7 oktober 2012 02:29

Salamualeikum,

Ik heb je blog een paar keer gezien, de website heb ik gisteren beetje mooier gemaakt met thema.

Ik wil vooral site voor artikels en videos. Dit zijn belangrijkste dingen. Server lag gister nacht down dus de website was toen even offline, maar vanaf nu is ie goed.

Ik dacht aan 5 kopjes, waaronder wij artikelen hebben.

HOME - ARTIKELS - VIDEOS - CONTACT - SJIJETEN

Bij Artikels komt een lijst met alles wat je tot nu toe hebt,

Bij videos komt een plugin die automatisch alle videos van je kanaal weergeeft

Bij sjiieten komt uitleg over sjiieten.

Ben jij echt Jafar (AS) Tayar? of is dat jou bijnaam?

Bij een bijeenkomst een half jaar geleden hoorde ik dat Mohammed Mehdi de eigenaar was van s4h.

Ik heb nu een thema die je ook kunt bekijken via telefoon, die past zichzelf aan en de drie homewidgets kunnen we later nog invullen met inhoud, de fb en yt icons onder ook.

Wa salama.

Op 6 oktober 2012 17:11 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

7 oktober 2012 17:03

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

wa alaikum assalaam,

zo te zien ben je wel handig met websites, dat is mooi om te zien. ik vind de indeling perfect zoals je het hebt. we hebben dezelfde uitgangdoelen alhamdulillah, dus een samenwerking zal wel goed komen.

momenteel ben ik nog even druk met andere dingen, maar als je ondertussen mijn artikelen en filmpjes plaatst, dan hebben we al wat gedaan. dit wordt dan gwn de officiële website.

ik heet geen jafar tayar, het is gwn een nickname. mohammad mehdi ken ik wel, maar hij is niet de eigenaar van shia4holland noch heeft hij bijgedragen.

wat betreft dat kopje sjiieten: noem het gwn shia.

als het niet te veel gevraagd is kun je me een verzoek sturen om te beheren. dan kan ik je helpen met het plaatsen van artikelen, want ik heb daar al wat ervaring mee.

ik hoor van je.

ma3a salama

Op 7 oktober 2012 02:29 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

7 oktober 2012 23:15

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Salam,

Ok we kunnen het altijd nog aanpassen dan. Ik ga dan alvast kopjes toevoegen en een paar artikelen, j kunt je registreren dan maak ik je een beheerder zodat je zelf ook alles kunt aanpassen.

Ik ga er straks mee beginnen als ik tijd heb, maar weet het niet zeker anders morgen.

Wordpress en blogspot zijn denk ik twee aparte systemen maar dat moet geen probleem zijn. Mn ouders zijn geboren in iran, maar hiernaar toe gevluht. Kom je uit iran of irak?

Wa salam.

Op 7 oktober 2012 17:03 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

8 oktober 2012 22:24

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

Wat ik wel gemerkt heb, is dat wordpress geen kleur kan toevoegen aan de text. Dat moet allemaal via html-codes worden gedaan. Dat is best irritant, maar goed. Misschien kunnen we daar wat op vinden. Ik heb wel ideeën.

Ik heb niet echt een idee hoe ik mij moet registreren. Stuur me een link naar de pagina waar ik moet registreren. En broer, stuur aub geen bericht waarin je zegt: "Google dit ff en dan doe je zo." Link me gwn direct naar dat registratie-pagina. Dank je wel broer.

Oke, dank je wel dat je zo open bent. Ik stel dat zeer op prijs. Ik zelf ben geen van beide nationaliteiten. Ik ben van Marokkaanse komaf. Maar laten we dit nog even achterwege laten, ik ben niet zo gauw een open persoon. We zullen spoedig wel een keer persoonlijk kennismaken insha'Allah.

W/s

Op 7 oktober 2012 23:15 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

9 oktober 2012 15:54

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Salam

Haha je kunt wel text in kleur zetten. Dat kan met de basis tools in wordpress, je hebt uitgebreide tools maar die is via een extra plugin maar die is niet nodig.

Ik wilde artikels toevoegen maar dat is echt veel werk, je hebt veel afbeeldingen en text-opmaak. Je kunt misshchien direct vanuit de bewerker in blogspot de content kopiëren dat is denk ik beter want opmaak wordt dan behouden.

We moeten de site niet 1000% anti sunni maken, want dan gaan ze juist weg van onze site. Ben je het daarmee eens? De logo heb ik basmallah van gemaakt.

Welke facebook link doen we? Zo vaak ben ik niet op facebook, mn accoun heb ik pas weer gemaakt die was verwijderd. Ik heb nu maar 10 vrienden o.i.d. Heb je een algemene tip ervoor? En voor twitter? Of anders blijft ze leeg.

Ik heb een link rechtsboven toegevoegd maar straks moet ik nog alles goed maken, savonds als ik thuis ben.

<http://shia4holland.nl/wp-login.php?action=register>

wa salam.

Op 8 oktober 2012 22:24 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

9 oktober 2012 18:31

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

oke dat is dan opgelost. ik zal die artikelen wel regelen op de website. ik heb ze allemaal in html etc.

ik heb net een account aangemaakt: **shia4holland**, met dit emailadress.

laten we facebook en twitter nog even links liggen. we gaan eerst alle artikelen overplaatsen. de site zelf moet in tiptop staat zijn, alvorens we gaan verspreiden.

wat betreft je voorstel. ik zal mijn doel even kort toelichten: ikzelf heb voor ogen om aisha, abu bakr en umar tot in details te weerleggen. dit moet gebeuren aangezien deze drie figuren de heiligdom zijn van de sunni's. in de nabije toekomst insha'allah zal er een artikel komen over umar en abu bakr, dat zij fatima (sa) hebben vermoord. kortom: werkelijk alles wat er is over deze onrechtplegers, moet op onze site komen te staan.

daarnaast wil ik ook een aparte sectie hebben speciaal voor de shia. hierin kunnen nieuwkomers het geloof van de shia bestuderen. zo kunnen ze leren bidden, dua's leren en ook kennismaken met de ahlalbayt en hun kennis. je kunt een voorbeeld nemen van www.revivingislam.com

W/s

Op 9 oktober 2012 15:54 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

9 oktober 2012 18:50

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Salam,

Ik heb het afgelopen uur zitten tekenen, en heb de menu look die ik nu heb, alle paginas zijn ook klaargemaakt. Kinderen en vrouwen moeten we niet vergeten die heb ik in de shia sectie gedaan.

Ik heb getest of we artikelen makkelijk kunnen transporteren dat kan!

Je moet de bron gewoon kopiëren. Beetje zoeken wat begin en eidne is daarna heb je het.

<http://shia4holland.nl/blog/wie-zijn-de-ahlalibait/>

Deze heb ik in minder dan 2 minuten erop gezet, met behoud van alle informatie. Enige probleem is dat de fotos nog opgeslagen staan op blogspot, dus alle fotos moeten we eerst downloaden en daarna weer uploaden. In wordpress kan dit heel makkelijk.

Ik ga extra plugin installeren voor kleur en text bewerking zodat kleur ook kan worden aangepast.

Ik ga je zometeen poster maken, zodat je zelf alles erop kunt zetten in sha Allah. revivingislam is niet zo duidelijk vind ik, misschien kunnen we denken aan een besloten forum. een vriend van me kan dat installeren dan. Of anders een kopje met Basis Islam regels ofzo. Kan ook allemaal.

Alles kan worden aangepast dus het heeft geen haast.

Wat vind je van opzet van de site? Kan denk ik niet veel beter.

SHIA vs SUNNI is een OVERZICHT van alle artikelen die we hebben, die moet je dus handmatig weer aanpassen als je een artikel hebt geplaatst.

Bij BLOG komen alle artikelen automatisch erop te staan, als je een bericht hebt geplaatst via wordpress, je moet alleen "Blod" aankruisen rechts bij gatecorien.

Ik denk dat we in 1 week klaar zijn, uiterlijk twee.

Wa salam.

Op 9 oktober 2012 18:31 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

9 oktober 2012 19:44

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Het pakt wel tijd om alles te uploaden alles een voor een.

Ik geef je nog paar handleidingen hoe je alles kunt doen, een artikel toevoegen etnzo

ik heb je editor gemaakt, nu kun je zelf posten.

Je hebt 2 dingen: Posts en Pages. Pages zijn niet belangrijk.

Iedere artikel die je doet, zijn POSTS.

Als je ingelogd bent klik je dus op add POST. Dan ga je bericht maken, en daarna als je er klaar mee bent, klik je rechts op BLOG aanvinken bij categories. Dan komt die ten eerste automatisch bij BLOG.

Daarna moet je hem nog toevoegen bij overzicht. Je gaat dan naar

<http://shia4holland.nl/shia-vs-sunni/>

Als je bent ingelogd, zie je helemaal onder EDIT. Gewoon erop klikken en je gaat de link van de blogpost gewoon toevoegen en een extra kopje in de Shia vs Sunni doen.

Thats it, snap je het? Anders laat het je maar mij weten.

Komende weken heb ik echt druk door trouwen in sha Allah, dus ik hoop dat je zelf meeste kunt doen.

Wa salam.

Op 9 oktober 2012 18:50 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

9 oktober 2012 20:09

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

ik ben momenteel bezig. je hoeft niet alles up te loaden trwns. als je die paginabron (html) pakt, dan staan de scans er automatisch bij. alleen ik stoor me aan die text van de posts. het is niet zoals ik wil. het is een lap tekst en het ziet er niet netjes uit. ik ga ff kijken of ik er wat aan kan doen.

voor de rest moet je zeggen: masha'Allah! prachtige website!

en succes met je huwelijk broer. moge Allah het zegenen en mag je prachtige kinderen krijgen.

Op 9 oktober 2012 19:44 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

9 oktober 2012 20:14

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

ik heb een voorlopige oplossing gevonden, maar ik moet echt met kleur kunnen werken. zonder kleur is echt belachelijk broer. is het mogelijk om aan kleur te komen zonder html te gebruiken?

Op 9 oktober 2012 20:09 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

9 oktober 2012 20:16

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

je had iets over een extra plugin gezegd voor kleur? kun je die toevoegen?

Op 9 oktober 2012 19:44 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

9 oktober 2012 20:25

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Salam, ameen op je dua broeder. ik heb de eerste post helemaal bewerkt nu! Hij staat dus volledig op onze site, ik heb de link nu aangepast van shia vs sunni, dus als je erop klikt ga je binne de website verder.

Ik dacht dat je een plugin nodig had voor kleur maar dat is niet correct. Alleen als je veel geavanceerdere opties wilt moet je plugin installeren, maar kleur is standaard wel VERSTOPT.

Je kunt op twee manieren meer optiebalk tevoorschijn halen:

CTRL+SHIFT+Z , of je kunt in de menu bar boven, als je WYSIWYG klikt (dus niet HTML) , zie je helmaal rechts een paar puntjes met kleur. Die moet je indrukken.

Kun jij dan in SHIA vs SUNNI, de 2e link, dus volg AhlAlbayt, aanpassen? Je gaat dan alleen naar de post toe, de Url LINK kopieer je, en in de bewerk plak je die daar. Heel makkelijk. Dan gaat ie van blogspot dus naar s4h.nl

De paginabron kopiëren is een begin, maar we moeten wel oppassen, want het probleem is bijvoorbeeld de google index, als we de paginas laten zoals het in de html bron staat kom je nooit hoog in google te staan, dit komt omdat google kijkt naar welke sites er het meest wordt naar gelinkt.

Alle standaard plaatsjes linken naar blogspot... dan zal die alsnog hoger komen te staan tenzij je die verwijderd. Daarom heb ik alles op onze site geupload, zodat de site als eerste via google komt als mensen info over shia zoeken.

Laat het me nog weten.

wa salam.

Op 9 oktober 2012 20:16 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

9 oktober 2012 20:33

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

jah, wat moet ik zeggen broer. als we alles moeten re-uploaden dan wordt dat een heel karwei. heb je die nawaasib artikel en die fatima (sa) artikel bekeken? dat gaat eeuwen duren joh.

plus de tekst van die posts staan scheef, maar daar ben ik nu druk mee aan het puzzelen. html behoudt wel de kleur, maar de zinnen zullen niet lopen. het ziet er zo uit
snap je?

het breekt steeds af, en het loopt niet door.

kleur heb ik trwns gevonden. je moet klikken op die "show/hide kitchen sink" staat helemaal rechts in dat rijtje waar je dikgedrukt en cursief kunt doen.

Op 9 oktober 2012 20:25 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

9 oktober 2012 21:06

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

broer. ik haat wordpress, werkelijk! editen en posten in blogspot is een schatje. blogspot kun je ook veranderen in een zeer professionele website, maar het ligt eraan of jij dat wil. we gebruiken dan gwn een blogspot-thema op die shia4holland.

werkelijk waar broer. die wordpress maakt me echt agressief.

Op 9 oktober 2012 20:33 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

9 oktober 2012 23:51

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Hmm, ik heb via google cache gekeken, naar Fatima AS artikel, er veel fotos ja, maar heb je blogspot nu afgesloten? of prive gemaakt.

Ik zou hem open laten tot we klaar zijn, dan kun je op de homepage van blogspot zetten klik HIER voor de vernieuwde website,

want ik kan anders alvast gewoon alle artikelen naar de nieuwe site kopiëren. Dan hoeven we eigenlijk alleen de fotos aan te passen. Ik regel de fotos dan wel, voor de grootste gedeelte.

Wat ik nog niet snap is dat als ik de html code copieer de opmaak wel wordt opgeslagen. Hij komt dus net zo als de blogspot te staan. Wordpress heeft erg veel plugins, en mijn hosting maakt automatisch backups van mijn WP dus het is ook nog veilig, en ik werk er al jaren mee. Als we de artikelen klaar hebben kunnen we van de site nog 2x mooier maken, met een nog betere look. 2 vrienden die de site hebben gezien zijn er positief over.

het is wennen maar dan heb je ook wat!

<http://shia4holland.nl/blog/ali-is-de-leider-van-iedere-gelovige/>

dit heb ik in minder dan 1 minuut gedaan. Je moet bij dit artikel op je blogspot, zoeken: REGELS 739 tot 1468 , die moet je kopiëren in dit geval. Alles blijft dus wel behouden alhamdoelila

wa salam

Op 9 oktober 2012 21:06 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

10 oktober 2012 00:35

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

ja oke, maar heb je wel gemerkt dat die tekst afbreekt?
blogspot is nu weer open.

Op 9 oktober 2012 23:51 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

10 oktober 2012 00:36

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Salam,

Ik heb een best makkelijke manier gevonden eigenlijk, ik doe het via google chrome, daar kun je alle bestanden slepen naar je pc om ze te op slaan, daarna ga je ze naar FTP uploaden, en daarna ga je alleen de URL aanpassen via copypaste,

Heel mijn artikel heb ik net in 30 minuten gedaan, alhamdulillah.
Alle fotos zitten ook op onze ftp, als we klaar zijn kunnen we er een database van maken.

<http://shia4holland.nl/artikels/aligelovigen/Musnad+Ahmad1+Vol16+%28Shaker%29.jpg>

Bij de upload zijn 1 of 2 bestanden even corrupt geraakt, maar die moet ik nog updaten .

waslam

Op 9 oktober 2012 23:51 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

10 oktober 2012 00:37

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Ja ik snap wat je bedoeld, dat had ik soms maar via html bron copy krijg ik dat niet, heb je anders niet een vriend die de text op orde kan stellen?

Dan voeg jij alle artikels toe,
doe ik de plaatjes goed maken,
en gaat je vriend alles text en alineas goed zetten.

Elke dag kunnen we 5 artikelen doen ongeveer, dus in 1 of 2 weken is het dan klaar!

Op 10 oktober 2012 00:36 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

10 oktober 2012 00:56

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

we zien wel hoe het uitpakt. ik ken wel iemand, maar het zal niet zo netjes zijn zoals ik dat wil. ik bekijk nog wel het een en ander voordat ik wat beslis.

maar vriend. ben je niet handig met blogspot? posts maken in blogspot is echt geniaal. denk er nog even over na. ik weet dat je al beetje ver bent nu, maar het enige wat je blogspot hoeft te doen is de website mooi maken. het aantal hits blijft ook gwn toegerekend naar jouw domein, en de artikelen staan er al. je hoeft in principe alleen een mooie template te vinden voor blogspot, en alles is klaar. kun je deze template van jouw niet toepassen op blogspot?

overweeg dit aub, want dan zijn we binnen morgen en overmorgen klaar. en ik kan dan gwn heerlijk door blijven posten op de oude manier. ik heb echt heel veel werk (grote artikelen) als concept staan. als we dat nog allemaal moeten gaan toevoegen en oeverplaatsen naar wordporeess, dat wordt ziekte man. werkelijk

Op 10 oktober 2012 00:37 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:
 [Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
 Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

10 oktober 2012 12:37

Vergelijk ons twee posts, want ik denk dat je iets verkeerd doet. De mijne zijn wle PRECIES hetzelfde als ik ze koppierr. Zie je dat?

Blogspot hb ik nog nooit gebruikt maar het ziet er ten eerste niet zo mooi uit, maar waar het mij om gaat eigenlijk is dat ik over een half jaar ga emigreren voor altijd, Het beheer n domein wil ik dan overdragen aan jou of een vriend, of allebei kan ook. voor die tijd wil ik nog dawa doen.

Het meeste werk van overplaatsen kan ik anders doen voor je. 2grote artikelen zijn nu al klaar. We moetne ook kijken naar uitbreiding, er is zoveel mogelijk uiteindelijk. Als we nu blogspot doen, komen ze straks in de problemen en moetne we misgien opnieuw beginnen, even bikkelen maar dan hebbnw e ook wat.

Zal vandaag 10 posts toevoegen :) Deaal

Op 10 oktober 2012 00:56 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:
 [Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
 Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

10 oktober 2012 22:43

Sala,

goed nieuws! ik wilde nt de posts toevoegen, toen ik dacht van: er moet een makkelijk en kant en klaar systeem zijn. BINNeN WORDPRESS ZELF KUN JE ALLES OVERZETTEN!

<http://wordpress.org/extend/plugins/blogger-importer/> Deze plugin heb ik al geïnstalleerd, en hier <http://tentblogger.com/migrate-blogger-wordpress/> staat hoe je het moet doen.

Alles kan dus worden getrapsnorteerd, in een klik. Alles wordt voegenomen, dus ook de comments. Voor de plaatjes is ook een manier om ze te transporterne ik denk met een andere plugin die moet ik nog zoeken.
 De tags en steekwoorden zullen ook worden verwerkt.

Ik heb je administrator gemaakt, je moet het zo doen volgens de pagina die ik je hebt gestuurd (tentblogger).

Als je det niet kunt laat het me dan weten.

Wa salam.

Op 10 oktober 2012 12:37 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:
 [Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>
 Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

10 oktober 2012 23:06

dit is heerlijk nieuws broer. dit is nou wat ik noem service!!

wat betreft je emigratie, moge Allah je veilig en gezond houden. ik hoop dat je geluk vind, lieve broer.
 wat betreft het overdragen van je website, er is maar één persoon.. lol! 😊

dank je, ik ga zodirect ermee aan de slag. het zal me wel lukken, want het is gedetailleerd uitgelegd en ikzelf ben wel handig met dit soort dingen. als het niet goedkomt, dan maak ik je admin op mijn blog zodat je het zelf kunt regelen.

we houden contact.

ma3a salama

Op 10 oktober 2012 22:43 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:
 [Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
 Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

10 oktober 2012 23:28

ameen! ik denk dat dit echt in de toekomst de centrale plek voor sjiieten in nederland zijn die nederlands spreken.

komt goed! wa salam.

Op 10 oktober 2012 23:06 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:
 [Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

11 oktober 2012 14:55

Hahha ik zie dat het is gelukt!

Echt mooi, alles zit erin. Voor steekwoorden moet je tags opgeven, zodat als iemand iets via google of de zoekfunctie zoekt, erbij uitkomt bij het blogpost.

Ik ga nu proberen om alle fotos te traspnporteren.

Ik laat het je weten,

moestenw e nog iets doen?

heb je al inhoud voor de drie paginatjes op de homepage?

salam

Op 10 oktober 2012 23:28 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

14 oktober 2012 16:09

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

hey man, sorry voor mn late reactie. ben beetje druk met school en zo.

ja het is idd gelukt, alleen nog steeds is die tekst scheef bij sommige artikelen. bij "de totale kennis van imam Ali" is de tekst wel perfect. maar bij enkele andere artikelen niet. ik ben echt pietje precies snap je.. is wel jammer.

ik zal later wel ff kijken naar die tags. komt goed.

voor de rest zijn we denk ik wel klaar, behalve dan dat mensen op de website kunnen abonneren. wanneer we een nieuwe artikel hebben geplaatst in de toekomst, dan ontvangen zij dat per email. dit is wel belangrijk.

wat betreft die 3 pages, ik heb echt geen flauw idee man. ik zal wel goed na gaan denken erover, maar ik beloof niks haha. ik heb echt geen idee =P

ik hoor van je.

Op 11 oktober 2012 14:55 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

15 oktober 2012 02:00

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Salam,

Je kunt ook spelen met de editor, maak gewoon een pagina aan en daarna klik je bijvoorbeeld op CONCEPT. Dan kun je niet publiceren, maar kijken of het werkt.

Ow ja abonneren, da kan zowiezo via plugins, die gaan we doen morgen als ik tijd heb.

wat vind jij over de 3 paginas:

1:shia

2:sunniten

3:ahlal bait , dan allemaal uitleg?

Mijn spelling is niet altijd 100% goed dus misshcien kun jij er text voor maken?

salam.

Op 14 oktober 2012 16:09 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

15 oktober 2012 23:46

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

masha'Allah

oke, ik zal kijken naar dat edit-gedoe. wat betreft de pagina's heb ik gwn echt geen idee man. het moet wel een doel hebben, anders kan het net zo goed weg. het ligt er dus aan wat jij verstaat en wilt met die drie modules (shia-sunniten-ahlal bait)

ik zal door blijven denken, maar het zal niet een makkelijke klus zijn. wat betreft de tekst, daar kan ik wel voor zorgen, geen probleem. mag ik je vragen eigenlijk: waarom in vredesnaam wordpress..? haha

slaap lekker broer, ik ben kapot man. ben je al getrouwd trouwens? wanneer is het feestje?

Op 15 oktober 2012 02:00 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

17 oktober 2012 01:25

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

salam,

haha wordpress is internationaal, en heeft echt ALLE plugins, vooral voor toekomst is dit belangrijk. J kunt er dan alvast mee leren, en in begin vond ik moeilijk, nu makkelijk. Wordpress is ook meest veilige want je kunt het niet hacken. vroeger had ik andere, joomla en die hebben ze een keer gehacked, server iets geisntalleerd en daarna komt hoge rekening voor je. .

ik ben ook echt moe, nee ik ben nog niet getrouwd, insha'allah in ongeveer anderhalf maand.

i touw in besloten krijg, heb nooit zoveel zin gehad in feesten enzo, je kunt geld beter aan vakantie geven. :D

en jij?

salam.

Op 15 oktober 2012 23:46 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

17 oktober 2012 21:51

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

ach ja, het zal best. ik ben gwn een klassieker denk ik =D! komt goed, ik zal wel oefenen

masha'Allah heel goed. en dan ga je permanent emigreren naar iran? wat zijn je redenen om te emigreren dan?

om eerlijk te zijn had ik sinds kort geleden een meisje waar ik best serieus mee begon te zijn. ik had de intenties om met haar te trouwen. maar ik merkte dat ze teveel gaf om bepaalde dingen in dit leven, en ze was niet echt serieus bezig voor ahlal bait. dan houdt het gwn heel snel op snap je. maar ik ga nu wel even heel lang wachten nog voordat ik zal trouwen. ik wil insha'Allah heel graag (islam) studeren, dus dat wil ik eerst gedaan hebben.

je trouwt in gesloten kring? alhamdulillah, dat is ook hoe ik het wil. wat betreft feesten zijn jij en ik hetzelfde haha. maar heeft zij er geen probleem mee om op zo'n manier te trouwen. vrouwen houden van feesten he lol, mannen zijn van nature gwn saai (zoals het hoort) ;-)

wa salaam

Op 17 oktober 2012 01:25 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

18 oktober 2012 21:51

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Salam,

:p wordpress is echt altijd de baas. of het permanent is weet je nooit want ik zie veel mensen uiteindelijk soms terugkomen, maar daar moet het wel leuk zijn denk is, alles is ook goedkoop.

Je moet wel baas doen over vrouwen, at heb ik we geleerd want nders doen zij de baas over je haha. En er ijn genoeg meisjes dus da is geen probleem, ze moeten begrijpen.

Ik snap wel dat vrouwen vanaf dat ze meisje zijn romantische trouwfeest willen maar dan moeten ze even dimmen haha. ik wil trouwen voor kinderen want dat is echt speciaal.

hoe is he verder? ik heb alvast een ugin voor de site ingestalleerd voor subscription enzo. al gezien?

salam.

Op 17 oktober 2012 21:51 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

19 oktober 2012 23:12

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

ach ja, dan moeten we het maar doen met wordpress. misschien dat blogger ooit vooruitgang gaat boeken, maar dat betwijfel ik.

vrouwen moet je vastbinden aan de tafelpoot haha. noh man, ik houdt wel van vrouwen. als ik trouw dan doe ik dat ook wel voornamelijk voor de reden dat ik door haar gesteund wil worden. maar dat soort vrouwen zijn schaars. ze zijn er wel, maar misschien is het niet de smaak die je hebt snap je. de ogen willen helaas iets moois zien, terwijl het hart vaak niet bekeken wordt..

verder gaat wel goed. ik ben nu ook bezig met enkele andere artikelen, dus het zit wel lekker. die abonneer-functie heb ik gezien, is perfect!

salaam

Op 18 oktober 2012 21:51 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

20 oktober 2012 00:26

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

klopt hahaha, de komende week ben ik denk ik voorlopig niet op internet, heb het extreem druk. vanaf 28 oktober insjala weer el.

salam.

Op 19 oktober 2012 23:12 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

20 oktober 2012 21:05

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

is goed man, we spreken gauw. en verander trouwens die titel "uit wraak voor de profeet" in "De herleving van de ware Sunna van Mohammad (صلى الله عليه وآله وسلم)"

w/s

Op 20 oktober 2012 00:26 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

28 oktober 2012 18:03

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Salam,

Zijn we klaar om de site te openen?

als het goed is moet er nog links worden veranderd naar nieuwe site en ik moet nog paar stuks foto transporteren dan ben ik kkaar!

lukt het een keer afspreken, om alles over te geven want op 21 december heb ik vlucht geboekt. ik wil ver van tevoren dan afspraak hebben. voor zekerheid is beste als 2 mensen gegevens hebben, kun jij dan andere persoon regelen, als er iets gebeurd heeft altijd 1 persoon toch alle informatie voor website en hosting.

ik hoor het.

Op 20 oktober 2012 21:05 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

29 oktober 2012 21:05

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

ja is klaar om te openen broer. afspreken zou misschien kunnen, maar ik kan niets beloven. ik heb het enorm druk aankomende weken. zijn er andere mogelijkheden?

wat betreft die 2 personen, dat zit wel goed. genoeg kandidaten ;-)

Op 28 oktober 2012 18:03 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

30 oktober 2012 18:45

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Ok ik ga dan even de drie tabs invullen want die waren verwijderd omdat ik thema had geupdate, da doe ik niet meer haha. En ik ga plaatje aanpassend an ga ik verspreiden via mail en facebook.

Euuhm afspraak kijken we andere keer hoe en wat dan.

Op 29 oktober 2012 21:05 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

31 oktober 2012 13:27

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

Salam, ik heb de site al beetje verspreid, we moeten nu zorgen dat alle links naar shia4holland naar .nl gaan en niet blogspot, je kunt hem privemaken of sluiten. laat het me weten. via oogle zie ik dat shia4holland.nl staat op de 5e plek, en blogspot op de 1e. als je dat insteld op nieuwe link dan wordt alles overgenomen door google en staat de website voortaan op de eerste plek.

is het slim om een lijst met overige lnks te hebben? op de site, denk aan huseyniat of moskees en ander dingen?

salam

Op 30 oktober 2012 18:45 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

2 november 2012 23:08

Aan: Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com>

salam, heb je bericht gelezen?

Op 31 oktober 2012 13:27 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

3 november 2012 01:59

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

sorry broer, ja ik had je bericht gelezen maar ik zat in het midden van enkele dingen. school e.d. vandaag ook eid-al-ghadeer gevierd. uhm, ik zal de blog prive maken. verwijderen vind ik een beetje zielig, daar zal ik droevig van worden haha.

ik denk dat we wel enkele andere links kunnen toevoegen, maar helaas heb ik niet echt ideeën daarover. ik denk dat die links pas kunnen worden aangemaakt wanneer er echt een concreet idee is. op dit moment kunnen we het nog enkel houden op shia/sunni dialoog en over de madhhab van ahlal bait. in de toekomst zullen we zelf wel dingen tegenkomen die we kunnen toevoegen. mensen zullen ons misschien ook benaderen met ideeën. dus laten we dat gwn overhouden aan de mensen en de toekomst.

heb je al een oplossing gevonden voor de gesprongen tekst? en kun je ook de achtergrond van de artikelen een licht-beige kleur geven? want nu zie je niet echt de grootte van die scans. het zal er mooier uitzien insha'Allah.

ik hoor van je.

Op 2 november 2012 23:08 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

3 november 2012 23:08

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam.

ja haha vandaag erg druk gehad, ben uur thuis moet noch meer dan 10 dingen doen. is goed doe hem prive, dan kijken of google het overneemt. omdat blogspot niet je eigen site is kun je paginas niet automatisch verwijzen want dat kan wel met eigen sites als je veranderd. de index van google blijft dan behouden, nu moet alles weer opnieuw beginnen van shia4holland.nl, maar het gaat goede kant op en met 1 klik is het voldoende denk ik.

ik ga nu proberen om de pagina kleur t veranderen naar beige.

de artikelen met gesprokenen text ga ik een keertje kopiëren naa rkladblok zonder opmaak en daarna de opmaak kopiëren.

groeten!

Op 3 november 2012 01:59 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

4 november 2012 00:10

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

anderhalf uur gezocht net maar ik heb hem.

zie je het? licht paars. je hebt gelijkw ant het kijkt beter. de kopje artikelen is leeg, zullenw e die voloopig weghalen want da is beter.

salam

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

5 november 2012 21:58

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

broer, ik denk dat ik gwn een eigen domein ga aanmaken. je mag mn artikels gwn gebruiken etc. ik ben al te lang bezig met blog, en ik ben er gwn enorm mee gewend. ik ben sinds kort alweer begonnen met 3 grote artikelen, en het bevalt me zeer hoe ik kan editen e.d. wordpress bied gwn niet die gebruiksvriendelijkheid als het aankomt op berichten opstellen. aan de buitenkant ziet het er wel mooi uit, maar van binnen is het enorm lastig.

ik zal wel goed moeten nadenken over wat voor naam ik zal kunnen gebruiken, misschien dat jij iets weet? hoe dan ook ik wil je enorm bedanken voor je tijd en moeite, en mn excuses als je het jammer vindt.

ik hoor van je

Op 4 november 2012 00:10 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

6 november 2012 15:33

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam,

misschien salafisekte onthuld want ik kwam die naam tegen en da is wel goede naam.

de kleuren heb ik aangepast van beige en ik heb <http://shia4holland.nl/blog/wie-zijn-de-ahlalibait-2/> klaar gemaakt deze was nog niet goed daarom.

de domeinen van mij verlopen dan zowiezo over ongeveer een maand.

salam

Op 5 november 2012 21:58 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

6 november 2012 22:18

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

dat laatste zinnetje vind ik interessant haha =)

kijk weet je. ik weet niet wat jij precies van plan bent broer. maar voor zover weet ik dus dat je binnenkort al vertrekt naar iran en dat je dus niet meer verder zal gaan met die website? ikzelf ben al een paar maanden bezig met mijn blog, en ik heb insha'Allah veel motivatie om nog meerdere dingen te doen. ik heb gister nog een nieuwe artikel aangemaakt (over abu tufayl de rafidi r.a). ik denk dat vanavond er al weer een nieuwe aan zal komen over umar (la).

ik wil je in ieder geval enorm bedanken voor je hulp en inzet.

ik hoor van je
ma3a salama

Op 6 november 2012 15:33 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

7 november 2012 13:10

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam,

dat klopt over drie weken vertrek ik maar over de site had ik het verkeerd want de domein zelf vergaat nog niet alleen de hosting wel maar domein heb ik nog half jaar. ik wilde alles goed zetten voor jullie dat was mijn plan zodat ik over kon geven, maar dan denk ik dat de site gegevens naar facebookgroep ahlalibayt4idereen gaat als jij niet wilt want ik weet niet iemand anders.

jij ook bedankt broeder.
salam.

Op 6 november 2012 22:18 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

7 november 2012 22:02

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

hee je bent gehackt man haha, hoe zit het nu?

Op 7 november 2012 13:10 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

7 november 2012 23:59

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

hmm,

vanmiddag om 7 uur kijk ik en zag ik dat maar ik wee niet hoe ze zijn binnengekomen. heel wp is weg maar ik heb nog wel de backup van ftp. dit is echt hoofdpijn want server van neostrada was goed beveiligd zeiden ze ik heb nu contact gemaakt met hun.

ik laat je nog wveten! salam

Op 7 november 2012 22:02 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

13 november 2012 16:50

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

salaam broer, hoe gaat het?

wat is het laatste nieuws over de website? volgens mij is het volledig weg, of nie?

Op 7 november 2012 23:59 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
ik hoor het.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
komt goed! wa salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Salaam broeder, hoe gaat het? Ik wilde een domein aanschaffen, maar kwam opeens erachter dat shia4holland.nl al bestaat. Hier, dit is mijn blog die ik wil overzetten naar een domein: <http://shia4holland.blogspot.nl/> Ik weet niet wat jij zelf van plan bent, maar ik zou het in ieder geval enorm op prijs stellen als ik die domein zou mogen overnemen van je. Laat me weten broer. Ma3a salama.

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

14 november 2012 00:55

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam broer,

ja alhmedolillah met mij prive gaat het goed, met site niet.

ik heb met aanbieder contact genomen maar ze willen emailadres niet veranderen want ik kan er niet meer inkomen.. dus domeinen ben je sowieso kwijt. di hadden ze aangepast!
de hosting kan nieks meer doen denk ik.

de hosting van mijn prive is over 2 maanden of 1 maand verlopen en dan gaat denk ik de website op zwart, voor altijd.

hoe is het met jou?

salam

Op 13 november 2012 16:50 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

15 november 2012 20:42

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

wa alaykum assalaam,

met mij gaat het ook goed broer, alhamdulillah.

ewa ja, het is nou eenmaal zo dat we altijd onderdrukt worden. al vanaf de tijd van abu bakr (alayhi la3na) hebben we onderdrukking te verduren, dus ik ben niet verrast door hun lage karakter.

alleen ben ik nu dus nog steeds op .blogspot. ik denk dat dit niet gehackt kan worden, aangezien de blog op de domein/server van google is gevestigd. dus je zou eerst google moet hacken, en dat is iets waarbij je alle succes van de wereld bij moet hebben. of zeg ik iets verkeerd? is het wel mogelijk om zo'n blog te hacken?

om eerlijk te zijn lijkt die neostrada mij ook maar een amateurclubje. ik was van plan om bij <https://www.hostnet.nl/> een domein aan te schaffen. veel bekende organisaties hebben een domein bij hen. wat denk jij? is hostnet wel een goeie?

ma3a salama

Op 14 november 2012 00:55 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
ik hoor het.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
komt goed! wa salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Ow jij had vandaag mij toegevoegd aan facebook zie ik haha. Op 5 oktober 2012 22:11 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende: Aleikum salam, het gaat goed alhamdoeliAllah, Ik had het heel druk afgelopen tijd. Ik wilde site deze week goed gebruiken voor dawa, dus je bent als geroepen gekomen! we hebben een site van youtube erop gezet maar ben jij van shia4holland want dan kunnen we al jullie videos erop zetten ook. Ik heb site paar maanden nu, ik kan alle informatie die je op blogspot hebt dan overzetten en je mag dan samen met mij site beheren. Ik heb ook shia4holland.com dus anders een keer later in engels doen maar nu doet die verwijzen naar de homepage van .nl. Weet je alleen goede en mooi thema? wordpress heeft standaard niet zo mooi themas. Wel kan ik wordpress helemaal goed maken salam. Op 5 oktober 2012 20:15 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende: Salaam broeder, hoe gaat het? Ik wilde een domein aanschaffen, maar kwam opeens erachter dat shia4holland.nl al bestaat. Hier, dit is mijn blog die ik wil overzetten naar een domein: <http://shia4holland.blogspot.nl/> Ik weet niet wat jij zelf van plan bent, maar ik zou het in ieder geval enorm op prijs stellen als ik die domein zou mogen

overnemen van je. Laat me weten broer. Ma3a salama.

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

16 november 2012 23:34

salam.

hostnet is duur! alleen domein is goedkoop maar de rest is soms 10x duurder broeder.
de bandwidth doorvoer is 2GB per maand, voor 2,50.
bij veel andere bedrijven is kosten voor jaartje 20gbps doorvoer, maar 10 euro!!!!

het beste en veiligste is om dan een domein bij aanbieder SIDN te doen, want de andere bedrijven hebben altijd invloed en winst. sidn is van de overheid denk ik, maar heb nog nooit bij hun besteld.

blogspot kun je eigenlijk niet hacken behalve op de algemene manier en dat is dat je wachtwoord achterhaald bijvoorbeeld als je je wachtwoord op verkeerde site invoert enzo, maar dat is bij alle accounts.
server word onderhouden door google dus dat is geen gevaar.

ik heb nog steeds contact met neostrada van server maar is moeilijk, ze weigeren m terug te geven aan me.

wa salam.

Op 15 november 2012 20:42 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>
Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

20 november 2012 20:15

salaam.

hmmm dan wacht ik er nog wel even mee. misschien blijf ik gwn op blogspot. ik heb recentelijk nog leuke en positieve berichten ontvangen, dus de blog doet em wel. ik had ook die tabs en links aangepast, waardoor je nu gwn beter overzicht hebt. ik heb gemerkt dat heel veel mensen op blogger dit niet hebben. ze maken enkel gebruik van die lelijke tags.

waarom weigeren ze em terug te geven?

Op 16 november 2012 23:34 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

ik hoor het.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
komt goed! wa salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Salamualeikum, Ik heb je blog een paar keer gezien, de website heb ik gisteren beetje mooier gemaakt met thema. Ik wil vooral site voor artikels en videos. Dit zijn belangrijkste dingen. Server lag gisternacht down dus de website was toen even offline, maar vanaf nu is ie goed. Ik dacht aan 5 kopjes, waaronder wij artikelen hebben. HOME - ARTIKELS - VIDEOS - CONTACT - SJIETEN Bij Artikels komt een lijst met alles wat je tot nu toe hebt, Bij videos komt een plugin die automatisch alle videos van je kanaal weergeeft Bij sjieten komt uitleg over sjieten. Ben jij echt Jafar (AS) Tayar? of is dat jou bijnaam? Bij een bijeenkomst een half jaar geleden hoorde ik dat Mohammed Mehdi d eigenaar was van s4h. Ik heb nu een thema die je ook kunt bekijken via telefoon, die past zichzelf aan en de drie homewidgets kunnen we later nog invullen met inhoud, de fb en yt icons onder ook. Wa salama.

Op 6 oktober 2012 17:11 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende:

Oke broer, dat is fijn om te horen. Uhm, ja kijk weet je, ik heb absoluut geen probleem met een samenwerking. Alleen vraag ik me af wat jij van plan bent met die website. Ikzelf (op m'n blog) ben gwn bezig met het volledig weerleggen van de Sunni's, waardoor ik tegelijkertijd ook ons geloof uitleg. Dit doe ik best wel op een grondige en gedetailleerde manier. Ik plaats altijd scans, en refereer nooit naar Ahadith met alleen maar een simpele bronvermelding. Ik zelf wil ook gwn doorblijven gaan met het weerleggen van de Sunni's, maar dat is dan ook het enige. Uiteraard heb ik hierbij wel hulp van enkele andere jongens. Dus ik zou graag willen weten wat jij wil doen op die website. Als we op één lijn zitten, dan hebben we een deal. Anders zouden we enkele dingen bespreekbaar moeten maken. Ik hoor van je insha'Allah. Ma3a salama
Op 5 oktober 2012 22:11 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende: Ow jij had vandaag mij toegevoegd aan facebook zie ik haha. Op 5 oktober 2012

22:11 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh
<sayedmortazam@gmail.com>
het volgende: Aleikum salam,
het gaat goed alhamdoeliAllah,
Ik had het heel druk afgelopen
tijd. Ik wilde site deze week goed
gebruiken voor dawa, dus je
bent als geroepen gekomen! we
hebben een site van youtube
erop gezet maar ben jij van
shia4holland want dan kunnen we
al jullie videos erop zetten ook.
Ik heb site paar maanden nu, ik
kan alle informatie die je op
blogspot hebt dan overzetten en
je mag dan samen met mij site
beheren. Ik heb ook
shia4holland.com dus anders
een keer later in engels doen
maar nu doet die verwijzen naar
de homepage van .nl. Weet je
alleen goede en mooi thema?
wordpress heeft standaard niet
zo mooi themas. Wel kan ik
wordpress helemaal goed
maken salam. Op 5 oktober
2012 20:15 schreef Jafar Tayar
<shia4holland@gmail.com> het
volgende: Salaam broeder, hoe
gaat het? Ik wilde een domein
aanschaffen, maar kwam
opeens erachter dat
shia4holland.nl al bestaat. Hier,
dit is mijn blog die ik wil
overzetten naar een domein:
<http://shia4holland.blogspot.nl/>
Ik weet niet wat jij zelf van plan
bent, maar ik zou het in ieder
geval enorm op prijs stellen als
ik die domein zou mogen
overnemen van je. Laat me
weten broer. Ma3a salama.

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
 Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

22 november 2012 14:50

wa salam,

aah ik zie boven nu die kernwoorden ja, die zijn mooi. nu kan ik domeingegevens niet krijgen want inloggen bij neostrada lukt niet meer.. ik had de domeinen op andere emailadres geregistreerd, van een vriend en zijn bankrekening dus ik had ze nog niet op mijn naam, maar ik beheerde ze wel.

Nu ik alles had uitgelegd willen ze weten welke bankrekening nummer is gebruikt, voordat ik de gegevens krijg maar met de oude vriend heb ik geen contact meer .

Op 20 november 2012 20:15 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>
 Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

25 november 2012 07:11

salaam sayed,

dat is een beetje een lastig verhaal broer. is er geen mogelijkheid om hem te bereiken? je moet vast nog wel iets hebben van hem hoe je hem kunt bereiken? misschien een email of desnoods via een vriend die hem kent? tenzij hij echt compleet uit beeld is, maar dan wordt het inderdaad lastig. er zijn misschien nog wel andere mogelijkheid om hem te bereiken; misschien dat je hem als vermist kunt opgeven bij de politie, zodat ze je beantwoorden dat hij nog in leven is en waar hij verblijft haha =)

hoe gaat het trouwens met de huwelijksvoorbereiding? stress of gaat het wel rustig? gwn klein feestje geven he, laat je niet lokken om een danspaleis te huren haha.

ma3a salama broer.

Op 22 november 2012 14:50 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

ik hoor het.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

komt goed! wa salam.

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

wa alaikum assalaam, zo te zien ben je wel handig met websites, dat is mooi om te zien. ik vind de indeling perfect zoals je het hebt. we hebben dezelfde uitgangdoelen alhamdulillah, dus een samenwerking zal wel goed komen. momenteel ben ik nog even druk met andere dingen, maar als je ondertussen mijn artikelen en filmpjes plaatst, dan hebben we al wat gedaan. dit wordt dan gwn de officiële website. ik heet geen jafar tayar, het is gwn een nickname. mohammad mehdi ken ik wel, maar hij is niet de eigenaar van shia4holland noch heeft hij bijgedragen. wat betreft dat kopje sjieten: noem het gwn shia. als het niet te veel gevraagd is kun je me een verzoek sturen om te beheren. dan kan ik je helpen met het plaatsen van artikelen, want ik heb daar al wat ervaring mee. ik hoor van je.ma3a salama Op 7 oktober 2012 02:29

schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh
<sayedmortazam@gmail.com>
het volgende: Salamualeikum,
Ik heb je blog een paar keer gezien, de website heb ik gisteren beetje mooier gemaakt met thema. Ik wil vooral site voor artikels en videos. Dit zijn belangrijkste dingen. Server lag gismacht down dus de website was toen even offline, maar vanaf nu is ie goed. Ik dacht aan 5 kopjes, waaronder wij artikelen hebben.HOME - ARTIKELS - VIDEOS - CONTACT - SJIETENBij Artikels komt een lijst met alles wat je tot nu toe hebt, Bij videos komt een plugin die automatisch alle videos van je kanaal weergeeftBij sjieten komt uitleg over sjieten.Ben jij echt Jafar (AS) Tayar? of is dat jou bijnaam? Bij een bijeenkomst een half jaar geleden hoorde ik dat Mohammed Mehdi d eigenaar was van s4h.Ik heb nu een thema die je ook kunt bekijken via telefoon, die past zichzelf aan en de drie homewidgets kunnen we later nog invullen met inhoud, de fb en yt icons onder ook. Wa salama.Op 6 oktober 2012 17:11 schreef Jafar Tayar
<shia4holland@gmail.com>
het volgende: Oke broer, dat is fijn om te horen. Uhm, ja kijk weet je, ik heb absoluut geen probleem met een samenwerking. Alleen vraag ik me af wat jij van plan bent met die website. Ikzelf (op m'n blog) ben gwn bezig met het volledig weerleggen van de Sunni's, waardoor ik tegelijkertijd ook ons geloof uitleg. Dit doe ik best wel op een grondige en gedetailleerde manier. Ik plaats altijd scans, en refereer nooit naar Ahadith met alleen maar een simpele bronvermelding. Ik zelf wil ook gwn doorblijven gaan met het weerleggen van de Sunni's, maar dat is dan ook het enige. Uiteraard heb ik hierbij wel hulp van enkele andere jongens. Dus ik zou graag willen weten wat jij wil doen op die website. Als we op één lijn zitten, dan hebben we een deal. Anders zouden we enkele dingen bespreekbaar moeten maken. Ik hoor van je insha'Allah. Ma3a salamaOp 5 oktober 2012 22:11 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh
<sayedmortazam@gmail.com>
het volgende: Ow jij had vandaag mij toegevoegd aan facebook zie ik haha. Op 5 oktober 2012 22:11 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh
<sayedmortazam@gmail.com>
het volgende: Aleikum salam, het gaat goed alhamdoeliAllah,

Ik had het heel druk afgelopen tijd. Ik wilde site deze week goed gebruiken voor dawa, dus je bent als geroepen gekomen! we hebben een site van youtube erop gezet maar ben jij van shia4holland want dan kunnen we al jullie videos erop zetten ook. Ik heb site paar maanden nu, ik kan alle informatie die je op blogspot hebt dan overzetten en je mag dan samen met mij site beheren. Ik heb ook shia4holland.com dus anders een keer later in engels doen maar nu doet die verwijzen naar de homepage van .nl. Weet je alleen goede en mooi thema? wordpress heeft standaard niet zo mooi themas. Wel kan ik wordpress helemaal goed maken salam. Op 5 oktober 2012 20:15 schreef Jafar Tayar <shia4holland@gmail.com> het volgende: Salaam broeder, hoe gaat het? Ik wilde een domein aanschaffen, maar kwam opeens erachter dat shia4holland.nl al bestaat. Hier, dit is mijn blog die ik wil overzetten naar een domein: <http://shia4holland.blogspot.nl/> Ik weet niet wat jij zelf van plan bent, maar ik zou het in ieder geval enorm op prijs stellen als ik die domein zou mogen overnemen van je. Laat me weten broer. Ma3a salama.

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

25 november 2012 20:19

salam.

hhaha bij politie opgeven. heb 3 mails gestuurd, de afgelopen 2 weken... we hadden alleen contact via mail ook. is echt moeilijk, ja ik wil insjallah op zaterdag trouwen. ik doe het rustig aan maar is zowiezo bijna alles geregeld. klein feestje alleen familie en paar vrienden klaar.

daarom ben ik niet vaak op fb en internet. een andere broeder heeft op hackforums een topic geopend 2 weken geleden maar die mensen wisten ook niks.

salam.

Op 25 november 2012 07:11 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

| [trouwens met de huwelijksvoorbereiding? stress of gaat](#)

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>
Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

28 november 2012 05:37

salaam,

aha, oke heel goed broer. insha'Allah zal alles naar wens lopen en zal je gelukkig worden met je vrouw. het ziet er naar uit dat de samenwerking kort en helaas *vruchtloos* was. maar ik heb in ieder geval kennism gemaakt met je, je bent een toffe jongen. moge Allah (swt) je behouden en beschermen.

broer. ik wens je het beste. misschien dat we elkaar ooit tegenkomen. mocht er iets zijn, dan kun je me altijd bereiken. mocht de site e.d. het weer doen of wat dan ook, ik ben altijd beschikbaar om te helpen. ik ben niet van plan om mijn werk stoppen, in tegendeel! wahabies gaan nog veel van me horen en zien =)

fi amaanillah

Op 25 november 2012 20:19 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>
Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

28 november 2012 20:30

salam,

inshallah! erg bedankt haha. vruchtloos maar het gaat om intentie. ik ga me verder verdiepen in websecurity, dat is allerbelangrijkste nu . ik kom heel erg soms in den haag , en jij?

ik vind alleen wel 1 probleem, dat is dat we drie groepen in nederland hebben, want ik heb gezien dat veel mensen tegen shia4holland zijn van de shia zelf. ze zegggen manier dat ze werken is niet goed. wa is jou visiie hiervoor?

van webhosting nog niks gehoord nooit meer ga je bij neostrada doen als ik jou was!

wa salam, mortaza.

Op 28 november 2012 05:37 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>
Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

29 november 2012 20:44

salaam. dat is een heel goede onderneming van je. zolang we geen websecurity hebben, dan maken we weinig kans met die hack-fanatieke wahabies..

nou om eerlijk te zijn, ik was vorige week donderdag in den haag, in al-cauther. dat was i.v.m. muharram. ben je ooit bij al-cauther geweest?

verschillende groepen zullen we altijd hebben broer. er is geen mogelijkheid om een eenheid te vormen, aangezien we onderling allemaal in ideologieën en standpunten verschillen. ook is het bekend via onze imams (as) dat de meerderheid van de shia het zwaard zal pakken tegen imam al-mahdi (af). dus zorg ervoor dat jij er niet één van wordt haha. dus die websecurity zou ik nog even laten zitten. doe maar eerst jouw geloof-security =)

ik heb wel gemerkt dat er een paar mensen tegen shia4holland zijn, maar ik heb in principe een brede mening daarover. het zal veel typewerk worden als ik je uitleg. maar vertel, wat vindt jij?

ma3a salama

Op 28 november 2012 20:30 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

30 november 2012 20:12

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam.

ja je hebt gelijk haha. ik denk niet dat de volle teksten zo zinvol zijn want ik denk niet dat mensen dat gaan lezen van je site. het is wel onderbouwt maar de meeste mensen willen fotos zien die meer dan 1000 woorden zeggen. zo doen de meeste het ook of korte samenvattingen. we moeten overleggen maet alle shia groeperingen in nederland want alleen daarna kun je sterk overkomen en duidelijk zijn tegen de anderen want dat is beter. de youtubekanaal ik zag half jaar geleden in een video had je een geluid van uitlachen. misshchien maak je dan alleen maar erger denk ik.

mag ik je overlevering van zwaard en meerderheid shia gaan tegen imam mahdi vechten? ik heb die nog nooit gehoord.

ik hor het, heb nu erg druk hahah salam

Op 29 november 2012 20:44 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

te zijn, ik was vorige week donderdag in den haag, in al-cauther. dat was i.v.m. muharram. ben je ooit bij al-cauther geweest?

verschillende groepen zullen we altijd hebben broer. er is geen mogelijkheid om een eenheid te vormen, aangezien we onderling allemaal in ideologieën en standpunten verschillen. ook is het bekend via onze imams (as) dat de meerderheid van de shia het zwaard zal pakken tegen imam al-mahdi (af). dus zorg ervoor dat jij er niet één van wordt haha. dus die websecurity zou ik nog even laten zitten. doe maar eerst jouw geloof-security =)

ik heb wel gemerkt dat er een paar mensen tegen shia4holland zijn, maar ik heb in principe een brede mening daarover. het zal veel typewerk worden als ik je uitleg. maar vertel, wat vindt jij?

ma3a salama

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

1 december 2012 16:43

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

salaam.

wat bedoel je dan precies met foto's van duizend woorden, broer? ikzelf probeer om zoveel mogelijk bewijzen aan te voeren over een bepaald onderwerp. sommige onderwerpen kunnen helaas niet kort en krachtig opgebouwd worden. en mensen kunnen er altijd voor kiezen om gwn de ahadith te lezen (die altijd een blauwe kleur hebben), dus ze hoeven mijn verhalen en betogen niet per sé te lezen. dus dit is wel handig van mij.

die video met die lach erin was al aangepast. zo ook enkele andere dingen. ik had ook al sommige filmpjes verwijderd (en re-upload) i.v.m. grof taalgebruik. ik was nogal enthousiast een paar maanden geleden =)

om eerlijk te zijn werk ik liever alleen. ik denk dat het juist handiger is als iedereen alleen werkt. op die manier werkt iedereen aan zijn eigen doelen en streven. ahlalibait.nl heeft bijv. goed werk geleverd over het plaatsen van info over de ahlalibait; hun biografien e.d. shia4holland is dan de website van weerleggingen. en die andere hebben nog niets tastbaars geloof ik. maar goed, misschien dat je die andere stichtingen kan laten samenwerken, maar ik blijf solo.

ma3a salama.

Op 30 november 2012 20:12 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

1 december 2012 17:50

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

salaam.

heb je daar echt nog nooit van gehoord joh? dat de meerderheid van de shia tegen imam al-mahdi (afs) zal strijden?

Op 1 december 2012 16:43 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

3 december 2012 00:45

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam,

gisteren was het snel afgelopen haha alhamdoelillah. kort maar goed.

nee ik had nooit gehoord van de streid kun je die geven? en link?

groot probleem in nederland is dat de meeste shia bedrijven voor de oudere mensen zijn, voor jongeren heb je eigenlijk heel weinig groepjes: a4i, lmaan, nog 2 anderen.

<http://www.youtube.com/watch?v=TNb0ajr1lec> bij 52 seconden, is dat deze?

ik bedoelde eigenlijk dat als je goede plaatjes hebt, die zijn veel beter die kunnen mensen op facebook zetten en dan liken. mooi text erbij.

mijn probleem is dat ik bijna nooit naar randstad kan komen want dat is ver en in mijn stad heb je bijna geen shia voor de kennis.

wat denk jij?

salam.

Op 1 december 2012 17:50 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

6 december 2012 21:50

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

salaam broer.

hmmm jah. ik had wel erover gelezen en ook lezingen gezien van o.a. sheikh yasser. volgens mij hebben een paar andere geleerden ook erover gesproken in lezingen. uiteraard zijn er wel heel weinig geleerden die hierover praten, aangezien vele machten dit willen onderdrukken. ik zal proberen om alles terug te vinden, en dan zal ik je schenken insha'Allah. dat filmpje dat je mij stuurde vertelt idd wat er zal gaan gebeuren.

om heel eerlijk te zijn broer. ik ben van plan om weinig aandacht te besteden aan een samenwerking tussen de stichtingen. ik snap je intenties en ik bewonder je doelen, maar zij zelf willen het niet. anders waren ze allang al op één lijn. ieder heeft gwn zijn eigen politiek en zijn eigen doelen. dat is hoe ik het zie.

hahah, ik begrijp echt nog steeds niet helemaal wat je bedoeld met *goed plaatjes*. bedoel je dat het beter is om die scans te verspreiden op facebook, met vertaling en al?

nou eigenlijk kom ik ook bijna nooit naar randstad, want ik woon er ook ver vandaan =). ik was er gwn enkel i.v.m. muharram. en waar ik woon heb je ook niet echt mogelijkheden om kennis op te doen. ik ben omringd door wahabies =)

khayr insha'Allah.

Op 3 december 2012 00:45 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

3 januari 2013 13:17

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam,

hoe is het? met arbaeen? ik denk niet dat ik hier blijf, ik mis nl veel echt. ik ga drie maanden visa opmaken daarna kom ik terug en begin ik opnieuw.

salam.

Op 6 december 2012 21:50 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

3 januari 2013 18:15

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

wa alaykum as-salaam akhi al-kareem,

het gaat goed alhamdulillah, en met jou?

hmmm, dus je was in iran al die tijd? ik had je nog een mail getsuurd (6 dec) maar je hebt daar nooit op gereageerd, dus ik had wel het vermoeden dat je misschien al geemigreerd was. vertel man, hoe was het huwelijk? en wat heeft je doen terugkomen?

oke broer, opnieuw beginnen? =P

Op 3 januari 2013 13:17 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

5 januari 2013 21:38

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam,

ja ik zie die nu haha. sorry, k was druk, maar ik ben nog niet in holland. trouwen is trouwen haha, alhamdoelillah, het beste is niet veel verwachten want anders krijg je teleurstellingen.

maar nog geen kinderen dat weet k zeker.

vooral werk en taal is probleem, ik weet niet of je kent,

<https://maps.google.nl/maps?hl=nl&ll=37.275282,49.598894&spn=0.060444,0.132093&t=h&z=14>

rasht, normale stad in noorden van iran.

mensen zijn goed en aardig, alleen ze zijn niet ver met ict net als in nederland.

broeder, deze mail is denk ik gehacked, og die ene keer want ze hebben alles veranderd ook domeinregistrat.

heb je ander mail voor zekerheid? ik ga dan ook ander mail gberuiken dat is beter.

we hebben echt site nodig want de homepage van blogspot is niet mooi en overzichtelijk.

ik weet nu wel over webveiligheid. :p

salam.

Op 3 januari 2013 18:15 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

5 januari 2013 21:44

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

okay, we gaan later wel ff verder babbelen dan. maar wat bedoel je met gehackt? welke mail is gehackt?

Op 5 januari 2013 21:38 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

6 januari 2013 20:18

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

deze mail van mij werd gehackt omdat ik in wordpress ging inloggen met mijn gmail account dat is plugin. anders konden ze domein niet overnemen zonder gmail.

ik heb nu telefoonnummer en vraag en wachtwoord veranderd

Op 5 januari 2013 21:44 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

6 januari 2013 21:28

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

oke, pass dan ff een nieuwe mail. want het heeft geen zin als ze deze mail hebben van je. of als er de mogelijkheid is dat ze deze mail van je hebben

ma3a salama

Op 6 januari 2013 20:18 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

9 januari 2013 12:25

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

nu nie meer broeder, ik heb secundaire mail, telefoon en pass veranderd
je kunt kijken welke mensen op je mail zitten rechts onder heb je knop met ip adres, bij details.

Op 6 januari 2013 21:28 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

22 januari 2013 19:55

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam,
waarom is je site verwijdrd, ben je gehackt?
salam.

Op 9 januari 2013 12:25 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

24 januari 2013 01:34

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

Wa alaykum assalaam,

Hij is niet verwijderd of gehackt. Gewoon de naam veranderd:

<http://ahlal bait.nl.blogspot.nl/>

Op 22 januari 2013 19:55 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

25 januari 2013 16:07

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam,

ok alhamdoelilah. ik was geschokken. waarom heb je naam veranderd? naam was goed .naam lijkt nu veel op mensen van ahlalbayt.nl en ahlal bait jongeren. misschien denken mensen dat shia4holland op sharia4holland lijkt dat is wel probleem. ik ken die jongeren ze zijn beetje apart. ik heb domein gekeken zijn allebei bezet. ahlal bait.eu kan wel nog.

nog 2 of drie weken blijf ik hier, daarna ga ik terug naar nederland.

salam.

Op 24 januari 2013 01:34 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

25 januari 2013 21:01

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

wa alaykum assalaam sayed, hoe gaat het leven?

nee nee, je hoeft niet te schrikken. alles is nog goed. ik heb de naam inderdaad veranderd vanwege die sharia4holland en sharia4belgium. zo geven we een domme beeld van onszelf, aangezien zij een stel idioten zijn =).

ahlalbayt.nl of ahlal bait jongeren moeten niet zeuren, want ahlal bait is gewoon van iedereen. ahlal bait is niet beperkt tot 1 organisatie of 1 groep mensen. verder geeft het ook een goed beeld van de shia. zo blijkt maar weer dat iedere shi'i voor ahlal bait werkt =)

heel goed sayed, dat is fijn om te horen. als je terug bent, laat me weten. dan gaan we weer verder met oorlogvoering in sha'Allah =)

ma3a salama

Op 25 januari 2013 16:07 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

26 januari 2013 22:18

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

alhamdoelilah.

ja goed met mij, het is echt probleem van de taal. veel mensen kunnen koerdisch en farsi, maar geen engels en mijn farsi is niet goed. maar is goed om vakantie te doen, beetje andere mensen zien. ga jij wel eens op vakantie?

ja ik snap het wel dat naam beetje op belgisch lijkt

oorlog gaat beginnennnnnnnnnnnnnnnn!

salam broeder!

Op 25 januari 2013 21:01 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

1 februari 2013 02:35

Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

wa alaykum salaam broer, hoe gaat het?

jij moet dan gauw beginnen met farsi leren spreken, want anders ben jij een halve perzier! =) in principe zou je arabisch moeten gaan leren als je dat nog niet kent. ieder andere taal is eigenlijk onbelangrijk.

hmmm zo zo, oorlog gaat beginnen hahah. vertel broer, wat zijn je plannen dit keer? sayed ali van RTS is trouwens op zoek naar een goede ict'er. hij wilt een website bouwen. als je dat leuk vind om te doen, dan kun je hem helpen.

maar vertel, wat zijn je plannen hier voor de shia/sunni's in NL?

W/s broer, ik spreek je.

Op 26 januari 2013 22:18 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

Aan: Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com>

salam geliefde broer.

haha ja moet allemaal leren maar vroeger kon ik goed leren nu bijna niks meer. ik heb afgelopen week mohammed ali gesproken, hij zei over website dat hij website wilde voor jou, maar hij was niet duidelijk. ik weet niet wat hij bedoelt/ kun je vertellen wie sayed ali rts is? sayyed ali hosseini? websites kan ik eigenlijk in 2 uur online hebben, dat is niet probleem maar ik heb wel inhoud nodig. de komende 2 weken heb ik nog beetje druk. :(

ik ga goede opleiding volgen voor videos special effects daarmee kun je hele goede dingen maken en filmpjes tegen wahhabiyah kunnen we dan meer emotie naar boven brengen.

en jij? hoda hafes.

Op 1 februari 2013 02:35 schreef Sayed Jawad <shia4holland@gmail.com> het volgende:

[Tekst uit oorspronkelijk bericht is verborgen]